

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τη μεταναστευτική πολιτική (8.2.2010) | Δευτερολογίες και Τριτολογία Πρωθυπουργού

Τα πρακτικά από τη συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως που διεξήχθη στη Βουλή με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ Γ. Καρατζαφέρη, σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά και εν γένει, τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

Τα πρακτικά αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Βουλής (parliament.gr) και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία βίντεο που αναρτήθηκαν στο YouTube.

• ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Προέδρου της Κυβέρνησης)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα, για το δημοψήφισμα, θέλω να σας θυμίσω, ότι το ΠΑΣΟΚ και το 2007 και το 2009, εξέθεσε τις προτάσεις του ενώπιον του ελληνικού λαού ακριβώς για το θέμα της ιθαγένειας, της πολιτογράφησης και γενικότερα των μεταναστών, με λεπτομέρεια, όπως καταθέσαμε προτάσεις και στη Βουλή. Είμαστε και δεσμευμένοι και συνεπείς στις προεκλογικές αποφάσεις μας, αλλά και τελικά στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός.

Δεύτερον, προφανώς ακόμη και εσείς, ο ΛΑΟΣ συμφωνείτε στην πολιτογράφηση μη Ελλήνων. Δεν άκουσα να διαφωνείτε σε αυτό. Άρα σε ένα θέμα αρχής συμφωνείτε. Προς τι, λοιπόν, το δημοψήφισμα; Περισσότερο πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες ρήτρες αυτού του νομοσχεδίου, παρά να μιλήσουμε για ένα δημοψήφισμα που ούτως ή άλλως εγώ θα ήμουν αντίθετος, αν λέγατε να άρουμε κάθε δυνατότητα οποιουδήποτε μη Έλληνα να πολιτογραφηθεί. Αυτό θα ήταν πράγματι η στέρηση βασικού δικαιώματος ενός ανθρώπου που γεννιέται, μεγαλώνει, και ζει εδώ. Άρα λοιπόν, ελάτε στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Εμείς ακούσαμε ακόμα και δικές σας φωνές, αλλά και άλλων, όταν ήταν λογικές και εποικοδομητικές. Δεν ακούμε ακρότητες και μη ρεαλιστικές σκέψεις.

Κυρίες και κύριοι, δεν θα μπω στη λεπτομέρεια του νόμου, ούτως ή άλλως, και ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε μερικές απ' αυτές τις πτυχές, και θα έχουμε την ευκαιρία ως κοινοβούλιο να συζητήσουμε και στην Ολομέλεια αυτόν το νόμο.

Θέλω να απαντήσω σε μερικά από τα θέματα που θέσατε. Πρώτα απ' όλα, άκουσα ότι ανοίγουμε ένα θέμα. Σας ρωτώ: Το θέμα δεν υπάρχει; Το ζήτημα των μεταναστών στη χώρα μας δεν υπάρχει και το ανοίγουμε εμείς; Εμείς ερχόμαστε για να κλείσουμε ένα ζοφερό ζήτημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που δεν μπόρεσαν δικές σας κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν. Μάλιστα, ένα σοβαρό και δύσκολο πρόβλημα που δημιουργεί ακριβώς η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν εδώ μαύρες και άσπρες πτυχές. Είναι δύσκολο και πολυσύνθετο. Αλλά εμείς λέμε «ναι», θα το λύσουμε, για να μη δημιουργηθούν νέα κοινωνικά προβλήματα, φοβίες, ανομία, εγκληματικότητα, κοινωνική αναταραχή, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα των μεταναστών, αλλά της έλλειψης βούλησης να ρυθμίσουμε επιτέλους μερικά ζητήματα σ' αυτήν τη χώρα. Όπως και πολλά άλλα θέματα, δυστυχώς, είχαμε αδυναμία να ρυθμίσουμε, έτσι και αυτό. Βάζουμε πολύ εύκολα το κεφάλι στην άμμο, αντί να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Αυτό προφανώς προτείνουν κάποια κόμματα της Αντιπολίτευσης. Να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο. Να αφήσουμε ως έχουν τα πράγματα. Σαν να ήταν ρόδινα σε αυτόν τον τομέα. Αδράνεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Τα προβλήματα θα μεγαλώσουν, θα βρεθεί η χώρα μας στο έλεος καταστάσεων ακόμα χειρότερης λαθρεμπορίας ανθρώπινων ψυχών, σε κοινωνικά φαινόμενα σύγκρουσης και πόλωσης, ενώ η αξιοπιστία μας διεθνώς θα δεχθεί ένα ακόμα χτύπημα. Αυτό είναι που θέλετε; Διότι αυτά που λέτε, δεν ευσταθούν.

Εμείς έχουμε μια πολιτική με τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα, «ναι», θα ενδυναμώσουμε, όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοϊδης, την προστασία των συνόρων μας. Είναι μέρος της πολιτικής μας. Ήταν

ανοιχτά, ήταν ξέφραγο αμπέλι.

Δεύτερον, βάζουμε διαδικασίες, σοβαρές, αντικειμενικές και ελέγξιμες για το θέμα της ιθαγένειας, αλλά και βεβαίως και γενικότερα για το θέμα της μετανάστευσης. Να ξέρουμε ποιους θέλουμε, να υπάρχει πολιτική πολύ σωστά ειπώθηκε. Ποιους πληθυσμούς, ποια χαρακτηριστικά, από ποιες χώρες, ποια επαγγέλματα. Δεν είχε υπάρξει τέτοια πολιτική. Διότι μπορεί, πράγματι, να χρειαστεί ο τόπος ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να υπάρχει, λοιπόν μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική.

Τρίτον, μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουμε προσπάθειες, να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου θέματος. Και βεβαίως, απέναντι και στην Τουρκία. Και να σας διορθώσω κύριε Σαμαρά. Δεν ήταν η δική σας κυβέρνηση. Εγώ ήμουν αυτός, ο οποίος ως Υπουργός Εξωτερικών, από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη μου επιστολή προς τον κ. Τζέμ, έθεσα το θέμα της μετανάστευσης-λαθρομετανάστευσης. Και εμείς ήμασταν η κυβέρνηση που υπέγραψε αυτή τη διμερή συμφωνία. Μάλιστα, κατορθώσαμε σε ένα σημαντικό βαθμό εκείνα τα χρόνια, να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση προς τη χώρα μας μέσω Τουρκίας και το καταφέραμε με την επαναπροώθηση σημαντικού ποσοστού αυτών που ερχόνταν, χωρίς χαρτιά, στα νησιά μας και στον Έβρο. Εσείς ξεχάσατε αυτήν τη διμερή συμφωνία, η οποία βεβαίως θα μπει επί τάπητος και στη συζήτηση που θα έχω με τον κ. Ερντογάν.

Μας κατηγορήσατε ότι είμαστε χαλαροί. Για να δούμε ποιοι ήταν χαλαροί, κύριοι συνάδελφοι του ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα σας διαβάσω τρεις περιπτώσεις μεταναστών που πολιτογραφήθηκαν ως Έλληνες, τα κριτήρια τα οποία υπήρχαν και τις αποφάσεις που εσείς πήρατε το 2008 και τους πολιτογραφήσατε. Για να δούμε, με το νόμο που λέτε να μην αλλάξει, ποιες είναι οι διαδικασίες που εσείς θεσπίσατε στην πράξη. «Έχει μουσουλμανικό θρήσκευμα» –δεν θα πω ονόματα, γιατί υπάρχει και ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων- αυτός που έκανε αίτηση, είναι από την Αίγυπτο, «παντρεύτηκε Ελληνίδα υπήκοο, δεν απέκτησε τέκνα». Αυτά αναφέρει ο εισηγητής στην επιτροπή, η οποία εισηγείται για το αν θα πάρει ή όχι την ελληνική ιθαγένεια. «Ομιλεί μέτρια την ελληνική γλώσσα, δεν απάντησε σε καμμία από τις ερωτήσεις γεωγραφίας και ελληνικής ιστορίας που του τέθηκαν, δεν γνωρίζει γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, εθνικές επετείους, θρησκευτικές εορτές, δεν ανέφερε τον αριθμό των αιρετών αντιπροσώπων του εκλογικού σώματος του ελληνικού κοινοβουλίου, δεν ξέρει το πολίτευμα της χώρας, δεν μπόρεσε να μιλήσει για τους τύπους των εκλογών και δεν γνωρίζει τον Εθνικό μας Ύμνο. Γενικότερα, δεν διαπιστώθηκε η επαφή του με τη σημερινή ελληνική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα». Η επιτροπή εισηγείται αρνητικά για την πολιτογράφησή του. Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών: «Αποδεχόμαστε την αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας».

Το καταθέτω στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γεώργιος Παπανδρέου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Δεν υπάρχει όνομα, δεν θα δώσουμε όνομα. Μπορείτε να το βρείτε στα αρχεία αν θέλετε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και ορθώς κύριε Πρωθυπουργέ, δεν δίδετε το όνομα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών):

Γεννήθηκε στην Ιορδανία το 1978, πρεσβεύει το ισλαμικό θρήσκευμα. Παντρεμένος με Ελληνίδα, με ένα παιδί.

Ομιλεί καλά την ελληνική γλώσσα. Απάντησε στις ερωτήσεις γεωγραφίας, ελληνικής ιστορίας που του τέθηκαν. Απαρίθμησε μεγάλες ελληνικές πόλεις, πελάγη, νησιωτικά συμπλέγματα, κατονόμασε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στους τύπους των εκλογών, γνωρίζει τον αριθμό των αιρετών αντιπροσώπων του εκλογικού Σώματος, κατονόμασε τους μεγάλους νομπελίστες ποιητές, γνωρίζει για την ηγετική φυσιογνωμία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανέφερε τον Χρυσό αιώνα του

Περικλή, την Κάθοδο των Αχαιών, των Δωριέων κ.λπ..

Η επιτροπή εισηγείται θετικά για την πολιτογράφηση του. Και πράγματι, δέχεται ο Υφυπουργός, παρ' ότι όμως ο συγκεκριμένος μετανάστης δεν είχε δικαίωμα, διότι ήταν μόνο ενάμιση χρόνο στην Ελλάδα ενώ ο νόμος λέει ότι έπρεπε να είναι εδώ το λιγότερο τρία χρόνια, εάν έχει παντρευτεί, για να πάρει την ελληνική υπηκοότητα.

Και αυτό το καταθέτω.

(Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).

Γεννήθηκε στην Αλβανία, έχει αλβανική ιθαγένεια και ελληνική καταγωγή. Δεν διευκρινίζει αν τόπος κύριας διαμονής τους είναι η Ελλάδα ή η Αλβανία. Λέει ότι η σύζυγός του και η κόρη του διαμένουν στην Καβάλα.

Δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, ειδικότερα δεν γνωρίζει τον εθνικό ύμνο, δεν είναι εξοικειωμένος με τη διοικητική γεωγραφική διαίρεση της χώρας, δεν γνώριζε επακριβώς το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο υπάγεται η πόλη της Καβάλας, όπου ζούσε και η γυναίκα του υποτίθεται, ούτε και νομούς του γεωγραφικού διαμερίσματος Μακεδονίας, δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα, δεν έχει αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Η επιτροπή εισηγείται αρνητικά για την πολιτογράφηση. Ο Υφυπουργός αποδέχεται την αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό τα στοιχεία κ.λπ..

(Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).

Κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μας κατηγορήσατε για χαλαρότητα. Χαλαρότητα είχατε εσείς, ανομία είχατε εσείς, ρουσφετολογική πολιτική είχατε εσείς, αυθαιρεσία είχατε εσείς!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Ναι, κύριε Σαμαρά, «ναι» στην ομαλότητα, «ναι» στα σοβαρά κριτήρια, «ναι» στην ελληνικότητα!

Ποιος έστειλε το μήνυμα για χαλαρές διαδικασίες κύριε Σαμαρά, και το 1992 και τα τελευταία χρόνια σε αυτήν την χώρα; Η Νέα Δημοκρατία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Εμείς μιλάμε για ευνομία. Συμφωνείτε, το καταλαβαίνω, θεωρητικά ότι συμφωνείτε κι εσείς για την ευνομία. Απλώς δεν την εφαρμόσατε ποτέ και πουθενά. Σε κανέναν τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Ανομία, αυθαιρεσία παντού. Πόσο μάλλον στο θέμα των μεταναστών, όπου, βεβαίως, ήταν πολύ εύκολη η ανομία και η αυθαιρεσία. Γι' αυτό έχει γίνει η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι.

Και αν ήταν όλα καλά, γιατί δεν λειτούργησαν οι πολιτικές σας;

Ένα δεύτερο θέμα, κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και άλλων αντιπολιτευτικών κομμάτων, είναι ότι δεν μιλάμε προφανώς για μαζική νομιμοποίηση μεταναστών. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει. Δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Δεν μιλάμε για την πολιτογράφηση εκείνων που δεν έχουν νόμιμα χαρτιά. Που το ακούσατε; Γιατί το λέτε; Γιατί το επαναλαμβάνετε; Για να φοβίσετε τον κόσμο; Για να δημιουργήσετε ψευδοδιλλήματα; Για να διχάσετε εσείς την ελληνική κοινωνία, όταν δεν είναι αυτό που εμείς προτείνουμε;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Μην παίζετε, λοιπόν, με την αλήθεια. Εμείς μιλάμε για ευνομία. Να μπει τέλος στην ανομία.

Άκουσα ότι με την απόδοση της ιθαγένειας θα τους κουβαλάμε στους ώμους μας, στην πλάτη μας. Αυτήν τη στιγμή μάλλον αυτοί κουβαλούν σημαντικό μέρος της ελληνικής οικονομίας στη δική

τους πλάτη. Ευνομία ξέρετε τι σημαίνει; Να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να πληρώνουν τους φόρους τους, να εκπληρώνουν στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Ευνομία σημαίνει και κάτι ακόμα. Πρώτα από όλα, πράγματι να διαχωρίσουμε, εκείνους που νόμιμα ζουν και εργάζονται στη χώρα από εκείνους που δεν έχουν το δικαίωμα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται; Ο εργοδότης, όταν παίρνει λαθρομετανάστες, δεν πιέζει μόνο τον άλλο μετανάστη, ο οποίος είναι νόμιμος αλλά και τον ίδιο τον Έλληνα εργαζόμενο. Τον πιέζει, διότι παίρνει τον λαθρομετανάστη και δεν τηρεί τους νόμους και άρα τις υποχρεώσεις απέναντι στον εργαζόμενο, δεν πληρώνει εισφορές, δεν πληρώνει υπερωρίες, δεν έχει σωστές συνθήκες εργασίας. Αυτό νομίζετε ότι βοηθάει την ελληνική οικονομία; Σαφώς δεν βοηθάει τον Έλληνα εργαζόμενο, ο οποίος αναγκάζεται να δουλέψει με τις ίδιες συνθήκες. Γι' αυτό μιλάμε για ευνομία.

Το ίδιο ισχύει και για την «κουρελού». Μα, μόνο ξένοι είναι εκείνοι που απλώνουν την «κουρελού»; Είναι και Έλληνες αυτοί που φοροδιαφεύγουν.

Για τις φυλακές. Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, πηγαίνοντας στο Αγαθονήσι και πηγαίνοντας σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Κυψέλη. Και θα σας το πω όπως μου το διηγήθηκαν. Μπαίνουν λαθρομετανάστες και τους πιάνει η Αστυνομία. Ζητούν πολιτικό άσυλο πολλοί από αυτούς. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό των αιτούντων που παίρνει πολιτικό άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μέσος όρος. 35%. Όχι 35% όλων των λαθρομεταναστών, 35% των αιτούντων παίρνει άσυλο κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, πόσοι από τους αιτούντες παίρνουν πολιτικό άσυλο; 0,5%. Όμως τι τους κάνουμε αυτούς; Ξέρετε τι τους κάνουμε; Τους δίνουμε ένα χαρτί και τους λέμε «σε δύο εβδομάδες πρέπει να φύγετε». Προφανώς δεν φεύγουν, γυρνούν ανά την Ελλάδα ως ημιπαράνομοι και κάποια στιγμή εκεί που δουλεύουν, εκεί που ζουν, τους πιάνει η Αστυνομία, όπω έγινε στην Κυψέλη όπου είχα πάει, ή επειδή δεν έχουν πληρώσει το νοίκι, τους αναφέρει στην Αστυνομία ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας, ο οποίος τους εκμεταλλεύεται ακριβώς λόγω αυτής της ανομίας τους βάζει δέκα-δέκα στο δωμάτιο για να παίρνει τα χρήματα και τους πηγαίνει στην τοπική αστυνομία.

Πήγα, λοιπόν, κι εγώ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, όπου ήταν υπεύθυνη μία γυναίκα αστυνομικός και τη ρωτάω: «πώς είναι τα πράγματα εδώ;», λέω «έχετε κρατούμενους;». Μου απαντά: «ναι έχουμε γεμίσει, έχουμε είκοσι κρατούμενους, δεν υπάρχει χώρος για άλλους». Λέω «τι είναι;». «Λαθρομετανάστες;», «τι τους κάνετε;», «τους πιάσαμε, δεν είχαν χαρτιά;». «και μετά τι τους κάνετε;». Απαντά: «τους κρατάμε δύο μήνες και μετά τους αφήνουμε». Αυτή είναι η ευνομία στη χώρα μας; Αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στα σύνορά μας, ήταν καλύτερο να τους πούμε «σας πηγαίνουμε στην πατρίδα σας» εφόσον δεν τους δίνουμε πολιτικό άσυλο, παρά να τους έχουμε να γυρίζουν ανά την Ελλάδα και μετά να λέμε ότι φταίνε οι μετανάστες για την ανομία στη χώρα μας.

Μήπως και η φυματίωση ή οι διάφορες ασθένειες δεν είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της ανομίας; Δηλαδή το να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αλλά να μην ελέγχονται από την ίδια την πολιτεία αυτές οι καταστάσεις; Διότι ξέρουμε, ότι όπου υπάρχει ανομία, όπου υπάρχει παρανομία, υπάρχει AIDS, ναρκωτικά, ηπατίτιδα, και φυματίωση. Άρα, λοιπόν, εμείς μιλάμε για ευνομία.

Βέβαια, δεν λύνονται όλα με αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το θέμα των νόμιμων μεταναστών, μιλάμε, βεβαίως, και για ένα μεγάλο θέμα που έχει η χώρα μας, αυτό των πολλών παράνομων μεταναστών. Αλλά λέμε να βάλουμε επιτέλους μία τάξη.

Δικαίωμα ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες του εξωτερικού. Όλοι οι Έλληνες που έχουν ελληνική ιθαγένεια, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, έχουν δικαίωμα ψήφου. Ποιο είναι το ερώτημα;

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Με συγχωρείτε, γι' αυτό σας λέω, μην λέτε πράγματα που δεν ευσταθούν! Όλοι έχουν δικαίωμα

ψηφου.

Ποιο είναι το πρόβλημα:

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΑΔΗΣ: Θα μπορέσουν να το ασκήσουν;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Θα μπορέσουν να το ασκήσουν; Πράγματι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Εσείς λέτε ψέματα ότι δεν έχουν δικαίωμα ψηφου. Έχουν δικαίωμα ψηφου. Και πάρα πολλοί από την Ευρώπη έρχονται και ψηφίζουν στην Ελλάδα.

Αρα, λοιπόν, δύο είναι τα ερωτήματα:

Πρώτον, η επιστολική ψηφος. Δεύτερον, ποια θα είναι η αντιπροσώπευσή τους; Θα είναι μέσω των τοπικών Βουλευτών σε κάθε νομό, δηλαδή θα ψηφίζουν για τους τοπικούς Βουλευτές ή θα ψηφίζουν για έναν αριθμό Βουλευτών όπως είναι το Επικρατείας, το οποίο εμείς προτείνουμε; Κι εκεί έχουμε διαφορές.

Ας καθίσουμε λοιπόν κάτω και ας συμφωνήσουμε στο σύστημα για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο.

Και βεβαίως πρώτοι εμείς, και εγώ, αλλά και ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλήσαμε για το δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Ψήφος των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές: Άκουσα πολλά εναντίον αυτής της πρότασης, αλλά δεν ξέρω κύριε Σαμαρά, αν ξέρετε ότι ήταν προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αναθεώρηση του 2006, πενήντα Βουλευτές σας, της Νέας Δημοκρατίας, είχαν προτείνει να μπει και σχετική συνταγματική ρήτρα για τη δυνατότητα μεταναστών να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Ο κύριος Παυλόπουλος, αρμόδιος Υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είχε δεσμευτεί σχετικά, με σειρά από δημόσιες τοποθετήσεις και συνεντεύξεις, για συμμετοχή όχι μόνο στις δημοτικές αλλά και στις νομαρχιακές εκλογές.

Αρα λοιπόν, αναρωτιέμαι ποια είναι τελικά η στάση σας. Είναι τόσο περίεργη η δική μας απόφαση, που συμφωνεί στο κάτω-κάτω με πενήντα Βουλευτές του δικού σας κόμματος, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το δικαίωμα, που δεν το απαγορεύει το ελληνικό Σύνταγμα και που υπάρχει και σε πολλές άλλες χώρες, το οποίο μάλιστα και για σας έχρηζε συνταγματικής προστασίας;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω με δύο δηλώσεις που θεωρώ ότι πρέπει να τις εξάρει κανείς. Η πρώτη είναι του Ιερόθεου Ναυπάκτου που λέει: «Η ανωτερότητα αποδεικνύεται από το κατά πόσον έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει δημιουργικά άλλους πολιτισμούς και παραδόσεις, χωρίς να αλλοιώνεται και να απο-εκπολιτίζεται ο ίδιος. Συχνά υποστηρίζουμε με επιχειρήματα ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει μεγάλη δύναμη. Γονιμοποίησε άλλες παραδόσεις, όπως τη ρωμαϊκή, άντεξε σε τουρκοκρατία, φραγκοκρατία κ.λπ.. Οι ενδεχόμενες φοβίες δείχνουν ότι αμφιβάλλουμε για τη δύναμη και τη γονιμότητα του πολιτισμού μας».

Η δεύτερη είναι του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου: «Ο ελληνισμός ποτέ δεν σκέφτηκε με κριτήρια αρίας φυλής να διαφυλάξει τη φερεγγυότητα του ελληνικού πολιτισμού. Ο ελληνικός πολιτισμός έχει άλλα κριτήρια και άλλες αρχές, την ελευθερία του ανθρώπου και το σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται διαχρονικά». Γι' αυτή την ελληνικότητα μιλάω. Γι' αυτή την ελληνικότητα, ήμουν και θα είμαι πάντα περήφανος. Για την Ελλάδα των αξιών.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

• **ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ (Πρόεδρος ΛΑ.Ο.Σ)**

Κρίμα, κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν είχατε ακόμα μισή ώρα να μιλήσετε. Είχατε αρχίσει προς το τέλος να έρχεστε στις θέσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω σ' όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα αναπάντητο. Κύριε Υπουργέ προστασίας του αριστερού πολίτη, νομίζω ότι πρέπει να είναι από το Σείριο ή από την Ανδρομέδα. Από κει είναι οι εξίμισι χιλιάδες κρατούμενοι. Δεν είναι μετανάστες; Τι είναι; Κατέβηκαν με δορυφόρο; Το 60% των εγκληματιών για κακούργημα είναι μετανάστες. Το επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά. Μην ακούω διαβολές και υπερβολές από κάποιους για «δηλητηριώδη». Δεν είναι όλοι οι μετανάστες κακούργοι, όμως η πλειοψηφία των κακούργων που είναι στις φυλακές είναι μετανάστες. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτή είναι μία πραγματικότητα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Βέβαια, κύριε Τσίπρα, δεν πρέπει να πάτε στην επιτροπή. Δεν πάνε στην επιτροπή γιατί αν απαντήσουν αυτά που απαντήσατε, «κόπηκαν» όλοι, γιατί δεν δόθηκε το δικαίωμα ψήφου στις Ελληνίδες το 1956, αλλά το 1952 και δεν το έδωσε μία προοδευτική κυβέρνηση, αλλά το έδωσε η κυβέρνηση της ακροδεξιάς του Παπάγου και η πρώτη γυναίκα δεν ήταν μία προοδευτική από την αριστερά, αλλά ήταν η Ελένη Σκούρα, για να ξέρουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Τώρα βέβαια, κύριε Πρόεδρε, καλύτερα να περπατάς έστω και με κωλοτούμπα, παρά να έρπεις. Είδατε προχθές ο Σισέ με τα κόλπα που έκανε πόσες τούμπες έκανε στον αέρα. Είπα τώρα για Παναθηναϊκό και θυμήθηκα ότι συγγενής δικός σας κι όχι δικός μου είχε διοριστεί από τον Παπαδόπουλο γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εγώ καμμία σχέση με χούντα. ΕΑΤ-ΕΣΑ και μέσα με τα χεράκια έτσι. Αυτά για να ξέρουμε, γιατί μερικοί προσπαθούμε να κολλήσουμε ορισμένα πραγματάκια, αλλά δεν κολλάνε.

Έρχομαι επί της ουσίας και επί της σοβαρής διάστασης. Κύριε Πρωθυπουργέ, άκουσα μέσα στην Αίθουσα να λέγεται ότι η Δεξιά είναι αυτή η οποία έχει σκληρή πολιτική για τους μετανάστες, ότι για όλα φταίει αυτή η Δεξιά. Ο Λαφοντέν είναι μαζί σας στο Ευρωκοινοβούλιο, δίπλα-δίπλα. Ο Ευρωβουλευτής σας κάθεται δίπλα από το Γερμανό, δύο καθίσματα είναι, ας πάρει το πρόγραμμα του Λαφοντέν για να το δείτε. Είναι σκληρότερο το πρόγραμμα του αριστερού Γερμανού Λαφοντέν από το πρόγραμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Δεν λέμε εμείς αυτήν τη στιγμή αυτό που λέει ο Λαφοντέν, «πρώτα δουλειά στους Γερμανούς». Έτσι λέει και «πετάχτε τους έξω από τα εργοστάσια». Λαφοντέν. Πάρτε το πρόγραμμα να το «κατεβάσετε». Δεν είμαστε εμείς στην Κυβέρνηση οι ακροδεξιοί, όπως λέτε, της Μεγάλης Βρετανίας που λέει για εξέταση DNA και από πού κατάγεται ο άλλος. Ο Μπράουν το έκανε. Επίσης στην Αυστραλία ο εργατικός Πρωθυπουργός λέει το εξής: «Δεν καλέσαμε εμείς να έλθουν εδώ οι μουσουλμάνοι. Εμείς έχουμε θρησκεία και κοινωνία. Αν τους γουστάρει μένουν, αλλιώς σηκώνονται και φεύγουν». Δεν το είπαμε εμείς. Τα λέω αυτά για να ξέρουμε τι λέμε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Όλος ο πολιτισμένος κόσμος έχει άποψη όμοια μ' αυτήν του Μπαρό. Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ήλθε στην Ελλάδα. Δήλωση Μπαρό, παρουσίας της πολιτικής ηγεσίας της χώρας: «Η Ελλάδα κινδυνεύει από τους μετανάστες». Και αυτός, δηλαδή, στην ακροδεξιά; Επιτέλους, δεν θέλετε να δούμε τα πράγματα όπως έχουν; Σπέκουλα σ' ένα κυρίαρχο θέμα; Από τη μία μεριά «αμάν μη μπουν μετανάστες στη χώρα» λέει η Κυβέρνηση –άκουσα τον Πρωθυπουργό- και από την άλλη μεριά «τι καλοί που είναι οι μετανάστες και βοήθησαν στο θαύμα της οικονομίας». Τότε βάλτε κι άλλους μέσα. Εφόσον βοηθούν στην οικονομία, γιατί δεν βάζουμε άλλο ένα εκατομμύριο μέσα; Γιατί αποκρούουμε αυτήν την προσφορά, κύριε Υπουργέ; Βάλτε τους μέσα για ν' ανέβει λίγο η οικονομία. Είστε σοβαροί επιτέλους;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Έχουμε ένα εκατομμύριο ανέργους με δήλωση του κ. Λοβέρδου, του δικού σας Υπουργού και έχουμε σαν χώρα ενάμισι εκατομμύριο μετανάστες. Σας λέω λοιπόν: Με την κρίση η οποία υπάρχει σήμερα πάει ο Πακιστανός και ζητάει δουλειά σε ένα, δύο, τρία, δέκα καταστήματα. Δεν του δίνουν

δουλειά γιατί υπάρχει κρίση. Τι θα κάνει την επόμενη μέρα; Ο Έλληνας θα πάει στο χωριό, θα πάρει έναν τενεκέ λάδι από τον παππού του, τη γιαγιά του και θα έλθει. Ο άλλος τι θα κάνει; Έχετε μία απάντηση;

Είπατε ότι το νομοσχέδιο αφορά πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες, κύριε Παπανδρέου. Για το άλλο ένα εκατομμύριο πείτε μου τι θα κάνετε. Θα τους διώξετε; Θα τους νομιμοποιήσετε; Θα γυρίζουν την Ελλάδα, όπως είπατε, χύμα; Το ένα εκατομμύριο τι θα κάνει; Πείτε μου όλοι εσείς που χειροκροτείτε ευκόλως. Μιλάμε για πεντακόσιες χιλιάδες και έχουμε ένα εκατομμύριο χύμα. Αυτούς θα τους νομιμοποιήσουμε; Τι θα κάνουμε; Δεν πρέπει να τους διώξουμε, κι εγώ το ομολογώ. Πώς θα τους διώξουμε; Τι θα τους κάνουμε; Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η «οροφή»; Τώρα είναι γύρω στο ένα επτακόσια, του χρόνου θα είναι περισσότεροι και του άλλου χρόνου θα είναι ακόμα περισσότεροι. Το είπε ο κύριος Υπουργός: «Ερμητικά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα». Σχήματα οξύμωρα και αντιφατικά.

Εάν μπορούσε κάποιος να φύγει από τις αγκυλώσεις της κομματικής πειθαρχίας και να ακούσει αυτά τα πράγματα από μία απόσταση, θα έλεγε ότι εδώ τα πράγματα είναι τραγελαφικά. Έρχεται και ομολογεί η Κυβέρνηση διά στόματος του αξιότιμου Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη και λέει το εξής, ότι η Τουρκία φταίει που έχουμε υπογράψει μαζί της, που έχουμε συμφωνήσει, που καταπατά την υπογραφή της και από εβδομήντα τρεις χιλιάδες που πέρασαν, δύο χιλιάδες τετρακόσιους δέχτηκε πίσω. Έτσι είναι, κύριε Χρυσοχοϊδη, τα νούμερα; Τα θυμάμαι καλά; Ωραία. Τότε γιατί βάζετε στην Ευρώπη έναν που δεν σέβεται την υπογραφή του; Γιατί είστε οι πρώτοι που λέτε να μπει η Τουρκία μέσα; Τιμωρήστε την Τουρκία και πείτε της: «Μία χώρα που δεν σέβεται την υπογραφή της δεν έχει καμμία σχέση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Επιτέλους λοιπόν, η Τουρκία φταίει, αλλά η Τουρκία να μπει στην Ευρώπη. Σχήματα οξύμωρα και αντιφατικά.

Κύριε Παπανδρέου, έχω πει ότι είστε καλός άνθρωπος, αλλά σήμερα δείξατε μία βαναυσότητα. Χτυπήσατε αγρίως τους δημοκράτες.

Εν πάση περιπτώσει, κάποιες φορές είναι χρήσιμα και τα λιπαντικά, τα οποία δεν τα χρησιμοποιήσατε. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έγινε. Επειδή έκαναν κάποια λάθη; Επειδή έκαναν λάθη; Δεν έχετε ακούσει εσείς καθόλου σαν πολιτισμένος άνθρωπος, σαν πολιτικός ότι υπάρχει και η έμπρακτη μετάνοια; Έμπρακτη μετάνοια κάνουν σήμερα για τα ανομήματα του παρελθόντος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι λέτε;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Αυτό κάνουν. Βεβαίως. Έμπρακτη μετάνοια είναι. Εφόσον αλλάζει πολιτική ο Αρχηγός σας. Κωδικοποιεί σήμερα πράγματα εντελώς αντίθετα. Και τον άκουσα με προσοχή. Και μπράβο του. Και συγχαρητήρια, κύριε Τραγάκη. Προσχώρησε στις θέσεις τις δικές μου. Και μου αρέσει αυτό που είπε ο Αρχηγός σας. Σε εντελώς, όμως, αντίθετη ρότα από αυτά που έκανε ο κ. Παυλόπουλος.

Ο κ. Παυλόπουλος από αυτό το Βήμα ακριβώς είπε: Ευχαριστούμε τους μετανάστες που επιλέγουν τη χώρα μας σαν χώρα εγκαταστάσεως. Δεν τα είπε ο Ραγκούσης. Αυτά ο Ραγκούσης δεν τα είπε. Τα έχετε πει εσείς. Και δεν το πιστεύατε. Και τον ρωτήσατε. Και σας είπε «ναι». Τόσα απίστευτα πράγματα έχετε πει κι έχετε κάνει.

Εμείς χαιρόμαστε που ήρθατε στη δική μας πολιτική. Κουραστήκαμε να σας φέρουμε. Θα συνεχίσουμε, όμως, αυτόν τον κόπο, να σας κουβαλάμε στην πλάτη.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Να το ξέρετε. Δεν θα κουραστούμε. Κι εκείνο το δημοψήφισμα. Δεν άκουσα από τον αξιότιμο Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να πει, είναι νόμος σε δέκα μέρες, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε να πάμε στο δημοψήφισμα. Εάν μαζέψουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές –κοντεύουμε να φτάσουμε τις

τριακόσιες χιλιάδες μόνοι μας σε τρεις εβδομάδες- με τη Συνθήκη της Λισαβόνας –και θα σας πω κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ γι' αυτό...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καρατζαφέρη, μου επιτρέπετε μία τεχνική παρατήρηση;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ναι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επειδή μετακινείστε επί του Βήματος προς τα δεξιά, απομακρύνεστε από τα μικρόφωνα. Ανοίξτε λίγο τα μικρόφωνα για να είναι ευκρινέστερη...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Αφήστε με να έχω ένα Βήμα με τη Δεξιά, κύριε Πρόεδρε. Εμείς δεν είμαστε στην κωλοτούμπα να αλλάζουμε θέσεις, πότε ναι, πότε όχι...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επί του Βήματος είπα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο χρόνος τρέχει, εάν, κύριε Πρόεδρε, της Νέας Δημοκρατίας, μαζέψουμε μαζί ένα εκατομμύριο υπογραφές –ήδη έχουμε μαζέψει αρκετές χιλιάδες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- λέει η Συνθήκη της Λισαβόνας ότι μπορούμε να πάμε σε δημοψήφισμα όχι μέσω της επιθυμίας της ελληνικής Κυβερνήσεως αλλά μέσω της Ευρώπης. Ελάτε. Είναι κοντά ο αριθμός. Ελάτε να βοηθήσουμε. Εφόσον συμφωνείτε ότι αυτό είναι βλαπτικό για τη χώρα, γιατί δεν ερχόσαστε να κάνετε το δημοψήφισμα;

Κι επιτέλους, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς ενώ έχετε ψηφίσει τη Λισαβόνα, εδώ μέσα είπατε να γίνει δημοψήφισμα για τη Λισαβόνα. Και διακινδυνέψατε τη σχέση με τον κ. Σημίτη. Τα θυμάστε. Γι' αυτό γιατί θέλατε δημοψήφισμα και τώρα λέτε «όχι» στο δημοψήφισμα;

Έρχομαι και στην Αριστερά. Έχετε επιφυλάξεις. Δικαίωμά σας να έχετε επιφυλάξεις κι εσείς, κυρία Παπαρήγα, κι εσείς, κύριε Τσίπρα. Δεν θέλετε βελτίωση αυτού του νομοθετήματος; Δεν είπατε για βελτίωση; Ωραία. Πάμε στην επιτροπή του άρθρου 44, ψηφίστε αύριο που θα καταθέσουμε την πρόταση εμείς να γίνει η επιτροπή του άρθρου 44 μήπως και υπάρξει βελτίωση, αυτή που θέλετε. Πάμε, λοιπόν, μέσα από μία διαδικασία που επιτάσσει το Σύνταγμα να μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Εμείς, λοιπόν, θα καταθέσουμε αύριο για την επιτροπή του άρθρου 44 επιστολή και ελπίζω και το ΠΑΣΟΚ με την ευαισθησία που έχει, αλλά και η Νέα Δημοκρατία να θέλουν να πάμε σε αυτήν την επιτροπή, να επεξεργαστεί το θέμα για δύο, τρεις μήνες και να φέρει το πόρισμα εδώ στη Βουλή.

Βεβαίως, για άλλη μία φορά θα πείτε, πρωτοβουλία του ΛΑΟΣ είναι, δεν τη στηρίζουμε. Έτσι, όμως, δεν ανοίγουμε τη δημοκρατία. Τη στενεύουμε τη δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι βλαπτικό για την Ελλάδα.

Τέλος, κύριε Χρυσοχοΐδη, κύριε Υπουργέ, διαβάζω στον Τύπο ότι ο αξιότιμος κύριος Υπουργός είναι το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών. Το διαβάζω σε πάρα πολλές εφημερίδες. Θα έπρεπε, λοιπόν, να ξέρει ότι οι Αμερικανοί δεν μας δίνουν βίζα.

Χθες ήμουν με κάποιους του Κογκρέσο, που είναι στην Ελλάδα. Ελπίζω να τους δείτε κι εσείς. Ξέρετε τι μου είπαν; Τι ζητάτε εσείς άρση της βίζας με αυτό το οποίο φέρνετε για νομιμοποίηση πεντακοσίων χιλιάδων μουσουλμάνων;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Δεν θα πάρουμε βίζα. Θα πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη και θα είμαστε τριτοκοσμικοί. Τριτοκοσμικοί!

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί προσωπικού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ξέρουν

περισσότερα απ' ό,τι νομίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και σου λέει, θέλετε άρση βίζας; Εσείς θα είστε παράρτημα της Αλ Κάιντα σε λίγα χρόνια.

Επομένως, πώς από τη μία μεριά ζητάμε εμείς να έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση από τους Αμερικανούς όταν πηγαίνουμε στη χώρα τους και από την άλλη μεριά βάζουμε πεντακόσιες χιλιάδες μετανάστες από το παράθυρο και τους κάνουμε Έλληνες;

Πολύ φοβούμαι, λοιπόν, ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.

Κι έρχεστε τώρα και λέτε, συμμετοχή στα κοινά, να ψηφίζει ο μετανάστης. Εδώ, κύριε Πρωθυπουργέ, σε μία πολυκατοικία δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν οι ενοικιαστές και ψηφίζουν μόνο οι ιδιοκτήτες. Σε μία συνέλευση πολυκατοικίας. Εδώ, λοιπόν, τους κάνετε συνιδιοκτήτες του κράτους και τους δίνετε το δικαίωμα να ψηφίζουν, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι; Δεν το κάνει κανείς σήμερα στην Ευρώπη. Και όσοι το κάνουν, προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής.

Όσον αφορά αυτό που άκουσα από τον κ. Σαμαρά, ότι θα καταργήσει το νόμο. Όσο και να καταργήσετε το νόμο -που εύχομαι όταν θα έρθετε στα πράγματα να καταργήσετε το νόμο- πρέπει να σας πω ότι πίσω η ιθαγένεια δεν παίρνεται με κανέναν τρόπο. Θα λουστούμε πεντακόσιες χιλιάδες και δεν ξέρω μέχρι την ημέρα που θα έρθετε εσείς πόσους ακόμα θα έχει νομοθετήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να τους κάνει Έλληνες μουσουλμάνους δυστυχώς.

Και θυμίζω στην Αριστερά το εξής: Στην Αριστερά, σε ένα Κόμμα μεγάλο, τους Πρασίνους, ο Αρχηγός είναι Τούρκος στην καταγωγή. Είμαστε μαζί Ευρωβουλευτές. Ο Οσντίρ; Κάπως έτσι λέγεται. Είναι ο Αρχηγός των Πρασίνων. Συγγενείς είστε. Εδώ κατεβάζετε κοινή πλατφόρμα, να κατεβείτε μαζί στις δημοτικές εκλογές. Γιατί να το κρύψετε εξάλλου;

Λέω λοιπόν: Φανταστείτε εδώ, με το νόμο αυτό που θέλετε να γίνει αύριο πράξη, πεντακόσιους χιλιάδες μουσουλμάνους και διακόσιες χιλιάδες Έλληνες μουσουλμάνους που έχουμε στη Θράκη, να προκύψει Αρχηγός του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να είναι μουσουλμάνος εκ Τουρκίας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού νομίζω ότι στην προσπάθειά του να λαϊκίσει, ορισμένες φορές υπερβαίνει τα εσκαμμένα και την ευπρέπεια μέσα εδώ στο Κοινοβούλιο.

Ακούστε να σας πω κάτι: Δεν ξέρω τι γράφουν οι εφημερίδες. Εγώ την πατρίδα μου έχω υπηρετήσει. Την πατρίδα μου υπηρετώ και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και τίποτα άλλο. Και μην το ξαναπείτε αυτό, σας παρακαλώ, εδώ μέσα!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Κάτι άλλο θέλετε να πείτε προφανώς.

Θέλω, επίσης, να σας πω το εξής: Αν οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι εμείς έχουμε πεντακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους στη χώρα, προφανώς το ακούνε από εσάς. Διότι εμείς έχουμε κάπου πενήντα, εξήντα χιλιάδες μουσουλμάνους σε αυτήν τη χώρα. Εσείς λέτε ότι έχουμε πεντακόσιες χιλιάδες και δυσφημείτε τη χώρα. Σε τι συνίσταται, λοιπόν, η δυσφήμιση της χώρας και η απαγόρευση να μη δώσουν βίζα;

Ακούστε, λοιπόν, και κάτι ακόμη, γιατί πρέπει να σταματήσετε να λαϊκίζετε εδώ μέσα και να επιχειρείτε να παραπλανάτε τον ελληνικό λαό: Επανήλθατε ψευδώς λέγοντας ότι το 60% των φυλακισμένων και καταδικασθέντων είναι μετανάστες. Είναι ψέμα αυτό. Είναι αλλοδαποί κακοποιοί, οι οποίοι ήρθαν στη χώρα για να συμμετέχουν σε ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος και να εγκληματήσουν. Σιγά να μην ήρθαν μετανάστες, εργαζόμενοι φουκαράδες να δουλέψουν για ένα μεροκάματο και μετά πήρα τα καλάσνικοφ και κάνουν εδώ πράξεις οι οποίες είναι απεχθείς και δολοφονικές.

Επίσης, όλοι αυτοί, όπως ξέρετε, δεν πρόκειται να πάρουν ιθαγένεια.

Τέλος, επειδή αναφερθήκατε στην ανάπτυξη, θέλω να πω το εξής: Ναι, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης αυτής της χώρας, είναι έργο μιας προσπάθειας που έγινε από τον ελληνικό λαό τα τελευταία είκοσι χρόνια και στηρίχθηκε στη φτηνή εργασία και την εκμετάλλευση των μεταναστών.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ξέρετε τι μας προτείνετε, κύριε Καρατζαφέρη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πάντως, κύριε Χρυσοχοϊδη, τώρα έχετε υπερβεί κι εσείς τα εσκαμμένα...

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ...και του χρόνου και των κανόνων. Με το προσωπικό πήγατε και σε άλλες ατραπούς.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ξέρετε τι μας προτείνετε; Να κλείσουμε την πόρτα κι εμείς και οι Ευρωπαίοι, να μη μιλάμε μαζί τους, για να μπουκώσουν τη χώρα με μετανάστες.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Εμείς δεν κλαψουρίζουμε ούτε γκρινιάζουμε. Παλεύουμε να διαμορφώσουμε μία ευρωτουρκική συμφωνία επανεισδοχής και να αναγκάσουμε την Τουρκία να συμφωνήσει με τα αυτονόητα. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το πετύχουμε.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό. Κατ' αρχήν θα πρέπει αυτή τη διαδικασία να μην την οδηγήσουμε τελικά σε ένα διάλογο χωρίς τελειωμό.

Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο, σας παρακαλώ όμως πολύ επιγραμματικά, για ένα λεπτό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Δεν θα χρειαστώ τα δέκα λεπτά του κυρίου Υπουργού.

Κύριε Υπουργέ, εάν με τόση επιπολαιότητα αντιμετωπίζετε τα πράγματα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος είστε.

Επιπολαιότητα που δεν συγχωρείται σε Υπουργό και μάλιστα σε Υπουργό που έχει κάνει πολλά ταξίδια στην Αμερική. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο έγκλημα να είσαι φίλος των Αμερικανών και νομίζω αυτό μπορεί να ομολογηθεί και εκ του Προέδρου του Κινήματος. Δεν είναι τόσο κακό που διαμαρτυρηθήκατε. Οι πολλοί Μουσουλμάνοι είναι δυσφήμιση για τη χώρα; Εσείς το ισχυριστήκατε.

Επιτέλους, όσον αφορά το θέμα που σας είπα ότι είστε Υπουργός Προστασίας του αριστερού πολίτη. Πήγε στα Χανιά να μιλήσει Βουλευτής Κοινοβουλευτικού Κόμματος μέσα στο δημαρχείο και απαγορεύτηκε από κάποιους της Αριστεράς και δεν κάνατε τίποτα. Ενώ, στην Πανόρμου που βρέθηκε μια αντισυγκέντρωση, τους κλείσατε όλους μέσα. Και ως προς το δεύτερο, δεν ξέρω τι κάνατε. Ως προς το πρώτο, όμως, δεν κάνατε καθόλου καλά, γιατί δίνετε δικαίωμα να πιστευούν αντιεξουσιαστές ότι μπορούν να υποκαταστήσουν το Κοινοβούλιο και το δημόσιο διάλογο. Κάνετε σωστά τη δουλειά σας και μετά να αυθαδιάζετε μέσα στη Βουλή.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

- ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α. ΣΑΜΑΡΑ (Πρόεδρος ΝΔ)

Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, τον εκθέσατε τον κύριο Πρωθυπουργό και πολύ φοβάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ έτσι γίνεται άλλη μια φορά υπότροπο σε ανακριβείς καταγγελίες.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Μας θυμίσατε εκείνο το εκπληκτικό το οποίο είχε λεχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2009 στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι η ΕΛΑΣ είχε δείρει μέχρι θανάτου επί Νέας Δημοκρατίας Πακιστανό μετανάστη, πράγμα που δεν αποδείχθηκε ποτέ και εκκρεμούν ακόμη δύο επίκαιρες επερωτήσεις του κ. Παυλόπουλου, στις οποίες η Κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο για τον κ. Καρατζαφέρη, μια μικρή παρένθεση αξιοπιστίας μόνο. Να μας πει, για να δούμε αν μπορούμε να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε μαζί του, εάν, πράγματι, πιστεύει αυτό το οποίο το Μάρτιο του 2007 το είδαμε γραμμένο στα «ΝΕΑ» ως δήλωση δικιά του, ότι από τη στιγμή που γεννιέται σε ένα τόπο ένα παιδί, θα πρέπει να παίρνει αυτόματα την υπηκοότητα του συγκεκριμένου τόπου που γεννήθηκε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Εάν με αυτό συμφωνείτε, τότε δεν έχει καμμία σχέση με τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις σας.

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω, πριν μιλήσω για το ζήτημα το δικό μας, σε δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις για τα οικονομικά.

Πρώτον, όσα μέτρα περιστολής δημοσίων δαπανών ή και αύξησης δημοσίων εσόδων και αν πάρετε, τόσο περισσότερο, κύριοι της Κυβέρνησης, απαιτείται να παίρνετε ταυτόχρονα αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Είναι αυτό που έχουμε πει, ότι χρειάζονται ανάσες τόνωσης της οικονομίας, προκειμένου να μην πέσει σε ασφυξία η αγορά.

Σας έχω επανειλημμένα προτείνει αρκετά τέτοια μέτρα και θέλω να σας προειδοποιήσω επισήμως ότι εάν δεν τα πάρετε άμεσα, τότε θα ενσκύψει πολύ μεγαλύτερη ύφεση, πολύ μεγαλύτερη ανεργία και τα ελλείμματα δεν θα μειωθούν. Θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, μια μαύρη τρύπα. Και σας καλώ πραγματικά αυτό να το προσέξετε, διότι είναι το κυρίαρχο ζήτημα που σήμερα απασχολεί την αγορά. Θα είμαστε πάλι εδώ σε δύο-τρεις μήνες και θα έχει αυξηθεί κατακόρυφα η καμπύλη της ανεργίας, εάν δεν προλάβετε να εφαρμόσετε άμεσα ορισμένες ανάσες τέτοιας τόνωσης της οικονομίας.

Δεύτερον, από την πρώτη στιγμή ήμασταν αντίθετοι στο θέμα της αύξησης της φορολογίας καυσίμων και ακινήτων. Στα καύσιμα έχω αναφερθεί. Για τα ακίνητα θέλω να σας πω ότι θα κινδυνεύσει να σταματήσει τελείως η οικοδομική δραστηριότητα από την οποία ζουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες επαγγέλματα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Αν ανεβάσουμε τους φόρους σε καύσιμα και ακίνητα, κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά περισσότερα.

Τρίτον, η οικονομία είναι η επιστήμη των επιλογών. Καμμία φορά οι επιλογές αυτές είναι δύσκολες. Όταν, όμως, θέλετε να κόψετε αδιακρίτως τα πάντα, τότε κάποιες φορές δημιουργείτε δυσανάλογα μεγάλα προβλήματα για να πετύχετε πολύ μικρές οικονομίες, όπως θα ήταν η περιστολή για παράδειγμα στο 45% -σας το είπα και όταν σας είδα στο γραφείο σας, κύριε Παπανδρέου- των επιδομάτων των Ελλήνων διπλωματών, για να μη μιλήσω για τα επιδόματα των αεροπόρων μας, που κάνουν καθημερινά αναχαιτίσεις και εικονικές αερομαχίες πάνω στο Αιγαίο, οι οποίοι ήδη παίρνουν ελάχιστα και ακούγεται ότι και αυτά περικόπτονται.

Συμφωνούμε σε δραστικές περικοπές, αλλά από σπατάλες, όχι από ζωτικές ανάγκες. Όχι

ισοπεδωτικές περικοπές που έτσι κι αλλιώς ελάχιστα θα προσφέρουν και κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.

Τελευταίο για την οικονομία. Υπάρχει ο δανεισμός για την αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους. Βγάλατε τα πενταετή ομόλογα. Τα πήρατε με πολύ μεγάλο κόστος. Καλά κάνατε και τα πήρατε. Ήταν 6,2% για 8.000.000.000 ευρώ –αντιστοιχεί αυτό περίπου στα 380 spreads- και 1.800.000.000 ευρώ θα είναι η επιπλέον επιβάρυνση.

Καλά κάνατε και τα πήρατε. Έρχεστε όμως αμέσως μετά και προσπαθείτε να περάσετε την ανάγκη αμέσως να πάρετε και άλλα πενταετή ή δεκαετή κιόλας. Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι δίνετε ακριβώς το αντίθετο μήνυμα στις αγορές; Οι αγορές περιμένουν από εσάς να ζητήσετε ενός έτους ομόλογα, για να δείξετε ότι δεν έχετε φόβο με την εξελισσόμενη ομαλοποίηση της αγοράς, την οποία όλοι επιζητούμε. Εάν ζητείτε δεκαετή και μάλιστα με τέτοια spreads τεράστια, με τέτοιο κόστος τεράστιο, αντιλαμβάνεστε ότι περνάτε ακριβώς το αντίθετο μήνυμα στην αγορά και λέτε ότι επειδή φοβάμαι τι θα γίνει αύριο, κλείνω από τώρα και άλλα πενταετή ή δεκαετή παρά το τεράστιο κόστος που θα έχω, προκειμένου να περισώσω την κατάσταση.

Αυτό πρέπει να το προσέξετε, γίνονται τέτοιες γκάφες και νομίζω ότι τους τρεις πρώτους μήνες μπορούσατε να λέτε ότι έφταιγε η Νέα Δημοκρατία για τα μέτρα που αναγκαστήκατε να συμπεριλάβετε στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τον τελευταίο μήνα σας φταίνει οι κερδοσκόποι. Θα πρέπει να καταλάβετε όμως, ότι η Κυβέρνηση φταίει, και ας μην ψάχνει για «δαίμονες» προκειμένου να δικαιολογεί την αναβλητικότητα, την ανεπάρκεια και την αβελτηρία της, πολλές φορές.

Θα ήθελα να επισημάνω ένα ακόμη σημείο. Υπάρχει μία απρέπεια, η οποία δυστυχώς επαναλαμβάνεται, όχι μόνο σε βάρος μου, αλλά και σε βάρος της αλήθειας. Το γνωστό παραμύθι, ότι ο Σαμαράς έφερε τους Αλβανούς στην Αθήνα, στην Ελλάδα, είναι ένα ψέμα πέρα για πέρα. Δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να βρει έστω και μισή δήλωσή μου, μια υπογραφή μου, κάτι που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Κυβέρνηση είστε, ψάξτε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Επιπλέον, ξεχνάνε εκείνοι που το υποστηρίζουν ότι ως Υπουργός των Εξωτερικών, δικαιοδοσία για τα σύνορα δεν είχα εγώ. Ο Υπουργός των Εξωτερικών δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ξεχνάτε, όμως, ακόμη ότι δεν υπήρχαν τότε κλειστά σύνορα από την πλευρά της Ελλάδας, για να μπορέσει κάποιος να τα ανοίξει. Υπήρχαν αυστηρά φυλασσόμενα, με ηλεκτροφόρα σύρματα σύνορα από την πλευρά της Αλβανίας, που έπαψαν να φυλάσσονται όταν κατέρρευσε το καθεστώς του Χότζα στην Αλβανία. Μήπως εγώ φταίω που κατέρρευσε εκείνο το καθεστώς; Μήπως εγώ φταίω για εκείνες τις εκπληκτικές εικόνες, που ήταν πάνω σε καράβια κόσμος μαζεμένος σαν τσαμπιά και πηγαίνανε να βρούνε, οπουδήποτε, ένα μεροκάματο και ένα κομμάτι ψωμί να φάνε, αυτοί και οι οικογένειές τους, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπου βρέθηκαν την άλλη ημέρα εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί παντού;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το είχαν πρότυπο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Ξεχνάτε ακόμη, ότι βάσει των επίσημων στοιχείων της Αστυνομίας –Κυβέρνηση είστε ψάξτε- επί των ημερών μου- ήταν κάτω από είκοσι χιλιάδες, όσο ήμουν εγώ Υπουργός των Εξωτερικών, εκείνοι οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία. Και ήταν κυρίως άγρια κυνηγημένοι Βόρειοηπειρώτες.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Οι μεγάλες μάζες Αλβανών ήρθαν αργότερα -και μάλιστα- επί δικών σας κυβερνήσεων. Ποτέ δεν απάντησαν όσοι με κατηγορούν εκ των υστέρων: Ακόμα κι εγώ, αν μπορούσα να τα ανοίξω τα σύνορα, εσείς γιατί δεν τα κλείσατε μετά;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Πρόκειται για απρέπεια, πρόκειται για κακοήθεια. Και πολλές φορές παραπέμπουν σε μία δήλωσή

μου, πολύ προγενέστερη, του Δεκεμβρίου του '89, όταν στο αεροδρόμιο που είχα πάει για να υποδεχθώ τους Έλληνες φοιτητές από την Τιμισοάρα -που είχαμε βάλει ειδική πτήση για να πάει να τους πάρει, λόγω των εξελίξεων με τον Τσαουσέσκου- είχα ευχηθεί τότε στους Βόρειοηπειρώτες να γιορτάσουν «του χρόνου ελεύθερα Χριστούγεννα, εκεί στις εστίες τους», όχι στην Ελλάδα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Επρόκειτο για μία αυτονόητη ευχή για την αποκατάσταση της ελευθερίας και των υπολοίπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία. Αυτό σήμερα θέλουν ορισμένοι να το μετατρέπουν, σε άνοιγμα δήθεν συνόρων, για εκατομμύρια Αλβανούς. Είναι απρέπεια και είναι ντροπή.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ**)

Ακούστηκε για μια πρόταση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για την ψήφο των μεταναστών. Πρώτον, να σας πω ότι πράγματι τέτοια πρόταση είχε υποβληθεί και δεν πέρασε. Οι περισσότεροι από εκείνους που την είχαν προτείνει, τελικά δεν την ψήφισαν. Δεν υπήρξε ποτέ προγραμματική θέση της Νέας Δημοκρατίας. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το κόμμα μας συζητάει τα πάντα, καταλήγει κάπου, όμως, αν θέλετε να φέρω κι εγώ την κουβέντα σε κάτι τέτοιο, να σας θυμίσω ότι ο δικός σας Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ο κ. Τσάτσος, -δικός σας σύμβουλος σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ- ήταν εκείνος που γραπτώς μάλιστα, είχε πει, ότι ψήφος των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές απαιτεί συνταγματική μεταβολή.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Και δίνω εδώ το συγκεκριμένο σημείωμα του κ. Τσάτσου. Scripta manent.

(Στο σημείο αυτό ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνιος Σαμαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μόνο στις δημοτικές.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κυρία Πρόεδρε, δύο λεπτά ακόμη δώστε μου, σας παρακαλώ.

Όσον αφορά τη FRONTEX, πράγματι το 2001 είχε γίνει η συμφωνία. Επί των ημερών σας υπεγράφη, αλλά επί των ημερών σας το ξεχάσατε. Η Νέα Δημοκρατία την ενεργοποίησε με επιτροπή εμπειρογνομόνων, με ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των Αρχηγών του λιμενικού. Επειδή άλλωστε, αναφέρατε ότι δεν δώσαμε άσυλο σ' αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούσαμε να επαναπροωθήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς, σε τέσσερις μήνες που είστε Κυβέρνηση, πόσους έχετε επαναπροωθήσει, κύριε Πρωθυπουργέ;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Θα έπρεπε αυτή η αθέτηση της συμφωνίας που κάνει η Τουρκία και που είναι επικίνδυνη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθίσταται σαφές από εσάς κάθε ημέρα, ότι θα αποτελεί εμπόδιο για την τουρκική προοπτική ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσουμε δύο πράγματα: Και τη δική μας κριτική να κάνουμε για τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στο ζήτημα της ιθαγένειας και το ότι εμείς θα φέρουμε κάτι το διαφορετικό προς ψήφιση όταν έρθει η ώρα.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι για να ενσωματώσουμε τους μετανάστες στην ελληνική κοινωνία, πρέπει και οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι όλα όσα κουβαλούν από τις χώρες καταγωγής τους θα πρέπει να είναι συμβατά και με το δικό μας τον πολιτισμό. Θέλουμε, δηλαδή, να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας, αλλά αυτό δημιουργεί υποχρεώσεις και σε αυτούς να σεβαστούν ορισμένες σταθερές

που έχει η ελληνική κοινωνία.

Τέλος, υπογραμμίσαμε ότι η πολιτική μας είναι προς όφελος των μεταναστών γιατί εντάσσει τους ίδιους και τα παιδιά τους ομαλά -σταδιακά, αλλά ομαλά- και χωρίς να δημιουργεί αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία. Αντίθετα, η πολιτική της Κυβέρνησης είναι αυτή που πολώνει την κοινωνία με αφορμή τους μετανάστες και τελικά ζημιώνει τους ίδιους και δημιουργεί θέματα ξενοφοβίας.

Σε ό,τι αφορά –και τελειώνω- το θέμα του δικαιώματος ψήφου των μη πολιτογραφημένων νομίμων μεταναστών στις τοπικές εκλογές, δήλωσα ξεκάθαρα ότι είμαστε αντίθετοι γιατί αυτό δημιουργεί πολίτες διαφορετικών κατηγοριών σε μία δημοκρατία που δεν πρέπει να έχει διακρίσεις.

Κύριε Παπανδρέου, σας θυμίζω ότι το Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές της δεκαετίας του '60, ως κίνημα κατά των διακρίσεων. Εδώ πάμε να επιβάλουμε διακρίσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ οραματιζόταν μια κοινωνία που όλοι θα είναι παιδιά του ίδιου Θεού, κάτω από την ίδια σκέπη. Κι εμείς υποστηρίζουμε ακριβώς αυτό: Την ενσωμάτωση όλων των παιδιών στην ημετέρα παιδεία. Όχι την αναπαραγωγή διακρίσεων, όχι την αναπαραγωγή των γκέτο, όχι την πυροδότηση αυτής της καχυποψίας, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, πάντων κατά πάντων, όπως κάνει αυτό το μοντέλο αυτής της πολυπολιτισμικότητας, την οποία εσείς προωθείτε.

Ενσωμάτωση των ξένων διά της ημετέρας παιδείας, είναι η συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο. Είναι η ελληνική συμβολή, προβολή της Ελλάδος στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και πολλές δημοκρατικές κοινωνίες αυτήν ανακαλύπτουν σήμερα, ως τον καλύτερο τρόπο για να πετύχουν την ομαλή ένταξη των μεταναστών, στις δικές τους κοινωνίες χωρίς ξενοφοβία και χωρίς ρατσισμό. Αυτή είναι η καλύτερη ασπίδα κατά του ρατσισμού.

Η Ελλάδα δεν είναι χώρος, είναι χώρα, κύριε Πρόεδρε. Το έχω ξαναπεί ότι οι Έλληνες είναι λαός, δεν είναι πληθυσμός. Προσέξτε, μην πείτε ότι δεν σας είχαμε προειδοποιήσει! Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες και ειδικά όταν σπέρνει ανέμους με το μεταναστευτικό σε περιόδους μάλιστα πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρθιοι χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

• ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γ.Γ. ΚΚΕ)

Ακούστηκαν πολλά, βεβαίως, από αυτό το Βήμα, όμως, θεωρούμε πολύ επικίνδυνη αυτή τη γενίκευση που γίνεται. Έγινε και από τον Πρωθυπουργό και από τον κ. Τσίπρα.

Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ιστορία των μεταναστεύσεων. Μπορεί να προσθέσει κάποιος ότι είναι και ιστορία της γης, του πλανήτη, είναι ιστορία κλιματικών αλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχήσουμε για ό,τι συμβαίνει ή για ό,τι συνειδητοποιούμε τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα των κλιματικών αλλαγών;

Εδώ, όμως, μπαίνει πολύ συγκεκριμένα ένα ζήτημα. Συζητάμε, για τα εκατομμύρια μετανάστες και το μεταναστευτικό ρεύμα, που είναι εκρηκτικό και το οποίο δεν προέρχεται μόνο από τη φτώχεια και την ανέχεια σε μία σειρά χώρες γενικά και αφηρημένα, αλλά τη φτώχεια και την ανέχεια σε μια σειρά χώρες που οξύνθηκε σαν συνέπεια του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας, σαν συνέπεια του ιμπεριαλιστικού πολέμου και των πολύμορφων επεμβάσεων. Περιοχές όπως η Ασία και η Αφρική είναι πάρα πολύ δεμένες με τη σύγχρονη πολιτική του ιμπεριαλισμού, έτσι για να το πούμε με μία λέξη.

Αν δεν δούμε έτσι το πρόβλημα της μετανάστευσης, και εδώ δεν είναι παραδεκτό να το δείτε έτσι, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα δεν είναι χαλαρά ή μη χαλαρά. Το ζήτημα είναι ότι η πολιτική απέναντι στους μετανάστες πρέπει να είναι ανάλογη με τα αίτια που την προκαλούν. Εδώ όμως έχουμε και το εξής ζήτημα. Η Ελλάδα είναι μέρος του προβλήματος όχι με την έννοια ότι δέχεται το κύμα των μεταναστών. Είναι μέρος του προβλήματος, γιατί με τη συμμετοχή της σε πόλεμο και σε επέμβαση, στη νέα τάξη πραγμάτων –ενεργητική συμμετοχή για την οποία μάλιστα

είναι και περήφανη, είτε αυτό αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ- συμβάλλει στην ένταση του προβλήματος αυτού και είναι μέρος και ως δημιουργός και ως «θύμα» και ως θύτης.

Εδώ μάλιστα, με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Σαμαρά φάνηκε κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Δεν είναι καινούργιο, παίχτηκαν πολλά παιχνίδια και με τις μειονότητες και με τους μετανάστες και μάλιστα στις χώρες που γειτονεύουν. Παίχτηκαν πολλά παιχνίδια, με άλλους στόχους και δεν αποκλείω ακόμα και την αλλαγή και τη διεύρυνση των συνόρων. Ας μην ξεχνάμε και το «βελοούδινο» διαζύγιο για τα σύνορα που είχε πει ο κ. Παπανδρέου, αλλά και αυτά τα οράματα ότι θα πάρουμε την κόκκινη μηλιά και τη Βόρειο Ήπειρο. Παίχτηκαν και τέτοια παιχνίδια στις πλάτες των μεταναστών και των μειονοτήτων.

Για άλλη μια φορά, θα θυμίσω ότι υπάρχουν τάσεις σήμερα και μάλιστα μέσα στο χώρο του κοσμοπολιτισμού, που δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό που λέμε αυτοπροσδιορισμό. Μιλάμε για τον συλλογικό αυτοπροσδιορισμό, γιατί είναι άλλο πράγμα ο καθένας να αυτοπροσδιορίζεται. Συλλογικό αυτοπροσδιορισμό και μάλιστα με κριτήρια υπηρετήσης σχεδίων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ισχυρών ή λιγότερο ισχυρών για την αλλαγή των συνόρων και τη διανομή των αγορών.

Αύριο, ποιος μας λέει ότι δεν θα αναγορευτούν μετανάστες σε μειονότητα. Από αυτήν την άποψη η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, όχι κάτω από την πίεση ότι αν δεν την αποκτήσετε θα σας κυνηγήσουμε –γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος- αλλά η απόκτησή της βοηθάει και σε αυτό το ζήτημα και αν θέλετε αντιμετωπίζει καλύτερα τέτοιες ορέξεις και τέτοιες βλέψεις. Τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ μπερδεμένα, αλλά σε καμμία περίπτωση, δεν μπορούν να λυθούν διαιωνίζοντας την κατάσταση της παρανομίας σε βάρος των μεταναστών και μάλιστα από τους ίδιους, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το πρόβλημα της μετανάστευσης.

Φυσικά, θα μιλήσουμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά απαντώ στον κ. Ραγκούση. Στη σελίδα έντεκα του νομοσχεδίου και στο άρθρο 6, λέει ότι αυτός που θα καταθέσει τα δικαιολογητικά της πολιτογράφησης θα πρέπει να έχει και τρεις συστατικές επιστολές Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους παριστάμενους μάρτυρες. Άλλο πράγμα είναι να υπάρχουν κάποιοι μάρτυρες για να βεβαιώσουν στοιχεία κ.λπ.. Αυτό σημαίνει, πρώτον, ότι θα αναζητήσει καθένας τους πιο σημαντικούς, αλλά εδώ μπορούμε να έχουμε και εμπόριο μαρτύρων. Έτσι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ορισμένα επαγγέλματα, διότι υπάρχουν και αυτά –δεν τα βάζουμε συνολικά με έναν κλάδο- όπως οι δικηγόροι και άλλοι ειδικοί να πουλάνε υπηρεσίες και να είναι μάρτυρες. Οι ίδιοι μπορεί να ανοίγουν και ολόκληρη υπηρεσία παραστάσεων. Τι θα πει μάρτυρες; Έχει τα χαρτιά;

Το κυριότερο, το σοβαρότερο για εμάς είναι ότι δεν δίνει δικαίωμα αυτοδίκαιης απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών με την ενηλικίωσή τους. Όχι να τους δηλώσει η μαμά και ο μπαμπάς, αλλά θα γραφτούν σε ειδικούς καταλόγους, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα στη μόρφωση. Την ιθαγένεια θα την πάρουν γιατί τα ίδια τα παιδιά το επέλεξαν στα δεκαοκτώ τους χρόνια, που είναι ενήλικοι. Εδώ μπαίνει και το εξής ζήτημα. Πρέπει και οι γονείς τους να έχουν την προϋπόθεση της πενταετούς νόμιμης και συνεχούς διαμονής.

Πέρα απ' αυτό βάζει και άλλες δύο προϋποθέσεις. Να μην είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Εδώ είναι «λάστιχο». Τι θα πει επικίνδυνοι; Επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη είναι και ο αγρότης και ο απεργός. Απαγορεύεται δηλαδή ο μετανάστης να είναι απεργός, απαγορεύεται να κάνει κατάληψη σε ένα εργοστάσιο επειδή είναι μετανάστης; Το πρώτο είναι αυτό.

Όλοι ξέρουμε ότι ο μετανάστης ελέγχεται συνέχεια. Προκειμένου να πάρει την ελληνική ιθαγένεια θα πάει δέκα χιλιάδες φορές να δίνει τα χαρτιά του. Και όταν δίνει τα χαρτιά του ελέγχεται. Υπάρχει ολόκληρος φάκελος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Εάν θεωρήσουμε ότι δημόσια τάξη και ασφάλεια εννοεί την εθνική ασφάλεια. Και αυτό το είναι θέμα της εθνικής ασφάλειας είναι «λάστιχο».

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΝΙΚΟΣ**)

Είναι ακόμα χειρότερο, γιατί με βάση το νόμο της Νέας Δημοκρατίας -και δεν θέλει να τον καταργήσει το ΠΑΣΟΚ- ακόμα και αν έχει ένα απλό πλημμέλημα δεν μπορεί να πάρει την ιθαγένεια. Για παράδειγμα., κάνει παράβαση τροχαίου ή για περιύβριση αρχής ή για κάτι άλλο. Πάλι δεν την παίρνει.

Μα, όταν θέλει την ελληνική ιθαγένεια και έχει γεννηθεί και ζει δεκαοκτώ χρόνια στην Ελλάδα ή πολύ παραπάνω, τριάντα χρόνια, αυτά τα αδικήματα δεν μπορεί να είναι αιτία για να μην πάρει την ιθαγένεια. Για παράδειγμα, για συκοφαντική δυσφήμιση. Ποιους συκοφαντεί; Δεν θα έχει γνώμη, δηλαδή ο μετανάστης για την πολιτική μιας κυβέρνησης, για την πολιτική του Υπουργείου, για την πολιτική των κομμάτων, για την πολιτική της εργοδοσίας;

Επομένως, εδώ, θα πάρουν την ιθαγένεια ένας στρατός απολύτως πειθαρχημένων, οι οποίοι θα είναι απολύτως εξαρτημένοι από την εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα θα είναι και πολύ πιο πειθαρχικοί από τους πιο πειθαρχικούς και φοβισμένους Έλληνες εργάτες. Γιατί, στην πραγματικότητα, ο Έλληνας δεν θέλει να είναι καθόλου πειθαρχικός. Για όσο διάστημα όμως αισθάνεται έναν φόβο και ένα δέος μπροστά στον κίνδυνο από την εργοδοσία, φαινομενικά είναι και πειθαρχικός.

Επομένως, τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα και δύσκολα και με αυτό το νομοσχέδιο, που έρχεται, αλλά και την όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα το πρόβλημα δεν λύνεται. Εδώ γίνεται το αντίθετο από ό,τι λέει η Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα μπαλώματα γίνονται.

Τέλος, είτε ο κ. Χρυσοχοϊδης για την FRONTEX. Ακούστε. Στα λόγια από παληκαρισμούς πάμε καλά. Τα χαρτιά τι λένε; Και το αντίθετο. Στα χαρτιά, μπορεί να υπάρχει μια διευκρίνιση και στην πράξη να τηρούνται και να εφαρμόζονται αυτά που λέει η ηγεσία της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών.

Η FRONTEX δεν είναι καθόλου αθώα. Γιατί η ελληνική Κυβέρνηση επικύρωσε τη συμφωνία της Μεγάλης Βρετανίας με την Τουρκία; Την έχει επικυρώσει μέσω του ευρωστρατού, πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε τα του ευρωστρατού διότι έχει λόγο και η Τουρκία, παρότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης -δεν έχει μπει ακόμα- έχει λόγο για την δράση του ευρωστρατού στο Αιγαίο.

Μας απασχολεί αυτό το θέμα διότι μεταναστευτικό, κυριαρχικά δικαιώματα, σύνορα κ.λπ. θα γίνουν ένα κουβάρι. Και μπορεί να ανάψει ένα μεγάλο φωτιά από το ζήτημα της διάσωσης ή της μη διάσωσης κάποιων μεταναστών, που οι δουλέμποροι πάνε να τους ρίξουν στον πάτο της θάλασσας ή να αρχίσει από μία άλλη αφορμή και τα πράγματα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα.

Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μετά τα Ίμια τα πράγματα δεν είναι καθόλου τα ίδια. Γιατί κάνετε πως το ξεχνάτε αυτό; Μετά τα Ίμια επισημοποιήθηκαν πολύ περισσότερα πράγματα απ' ό,τι ήταν πριν. Και άλλο ο ένας να λέει ό,τι θέλει και άλλο πράγμα να έχω δεχθεί αυτά τα ζητήματα.

Εν πάση περιπτώσει, το μεταναστευτικό στο Αιγαίο δεν είναι απλό πράγμα, διότι έχει σχέση με όλα τα ζητήματα. Εδώ δεν είναι απλό η διάσωση ενός ναυαγίου, που δεν έχει σχέση με μετανάστες. Και η FRONTEX, για την οποία είσαστε πάρα πολύ περήφανοι και μάλιστα με μεγάλο τουπέ, γιατί έρχεται στον Πειραιά, μπορεί να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια ένα σοβαρό «Δούρειο Ίππο», ακόμα χειρότερο από ό,τι φαντάζεστε.

• ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α. ΤΣΙΠΡΑ (Πρόεδρος ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη δευτερολογία μου με μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίον ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την πρώτη του ομιλία, όπου αν κατάλαβα καλά, συνεχάρη τον ελληνικό λαό.

Και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, δώσατε συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Για ποιο λόγο; Τι έκανε αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε και έπρεπε να του δώσετε συγχαρητήρια;

Φαντάζομαι ότι δώσατε συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό, επειδή άντεξε το διάγγελμά σας, της προηγούμενης Τρίτης, να το παρακολουθήσει και δεν είχαμε φαινόμενα μαζικής κατάθλιψης ή

ομαδικών αυτοκτονιών. Αλλά γι' αυτό δίνετε συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό, ή μήπως επειδή είδατε κάποιες δημοσκοπήσεις τις οποίες διαβάζετε όπως θέλετε;

Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν διαβάζατε τις δημοσκοπήσεις αυτές και παίρνετε θάρρος να προχωρήσετε στα μέτρα αυτά με τη συναίνεση της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και νομίζετε ότι θα έχετε την ανοχή της κοινωνίας, κάνετε λάθος. Γιατί είναι κακός σύμβουλος να αναγνώσκετε τις δημοσκοπήσεις, με τις αναλύσεις εκείνες που σας συμφέρουν. Διότι πρέπει να δείτε ότι παρά το γεγονός ότι Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα δυο μεγάλα κόμματα και ένα τρίτο, έχουν προσπαθήσει να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι τελειώνουμε, καταρρέουμε και πρέπει να πάρουμε μέτρα και όταν ερωτάται ο ελληνικός λαός, η κοινή γνώμη, εν πάση περιπτώσει, απαντά μισή-μισή στο αν είναι δίκαια και περισσότερο από το μισό λένε ότι δεν είναι αποτελεσματικά, τότε μάλλον αυτό δεν πρέπει να σας κάνει χαρούμενο και ευτυχί. Υπό αυτή την έννοια, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά για ποιο λόγο συγχαρήκατε τον ελληνικό λαό.

Εγώ θα ήθελα να σας πω, όμως, ότι ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία που πλήττεται απ' αυτήν την πολιτική, το επόμενο διάστημα θα ξεπεράσει το στάδιο της αμηχανίας και θα αντιδράσει, όπως αντιδρούν και άλλοι λαοί και δίνουν παράδειγμα. Όπως προχθές στο Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας καταψηφίστηκε το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που παρουσίασε ο συνάδελφός σας και σύντροφός σας στη Σοσιαλιστική Διεθνή, ο κ. Σώκρατες. Και εσείς εδώ δεν θελήσατε να φέρετε Πρόγραμμα Σταθερότητας στη Βουλή ούτε καν για συζήτηση, όχι για έγκριση. Εμείς, όμως, σας αναγκάσαμε και θα το φέρετε σε συζήτηση. Διότι ζητήσαμε προ ημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για το Πρόγραμμα Σταθερότητας, όπου θα σας αναγκάσουμε να πάρετε πίσω και αυτά τα σκληρά μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει. Αυτά τα σκληρά μέτρα, με τα οποία παίρνετε οριστικά διαζύγιο με τις κοινωνικές δυνάμεις που σας στήριζαν. Και συμμαχείτε με αυτούς που σήμερα έδειξαν το πραγματικό ιδεολογικό τους πρόσωπο, σε ένα θέμα κοινωνικό που αναδεικνύει πόσο οδυνηρές συνέπειες μπορεί να έχει για τον τόπο η δημιουργία ενός μεγάλου συντηρητικού πολιτικού συνασπισμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική ηγεσία του τόπου έχει βαρύτερη διαχρονική ευθύνη για το γεγονός ότι η κοινωνία τείνει να πιστέψει και να ενσωματώσει στην αντίληψή της ξενοφοβικά σύνδρομα. Έχει ευθύνη η πολιτική ηγεσία του τόπου γι' αυτή την εξάπλωση της μισαλλοδοξίας όταν αναδεικνύετε διαρκώς τον κλέφτη-μετανάστη αλλά κρύβετε τους χιλιάδες εξαθλιωμένους μετανάστες-εργάτες στη Μανωλάδα, στην Καλαμαριά, στα εργοτάξια, αυτούς τους εργάτες που η ελληνική κοινωνία, χωρίς καμμία αιδώ, εκμεταλλεύεται και ανταμείβει με το χειρότερο τρόπο, επαναλαμβάνω έχετε ευθύνη.

Ποιος έμαθε την ελληνική κοινωνία να είναι επιρρεπής σ' αυτό το λαϊκισμό, το ακρότατο σημείο του οποίου είδαμε σήμερα από τον κ. Καρατζαφέρη; Ποιος έμαθε; Ποιος την έμαθε να χαίρεται και να καμαρώνει, επειδή έχουμε Έλληνες που εκλέγονται στα ανώτατα λειτουργικά αξιώματα σε ξένες χώρες και την ίδια ώρα να είναι έτοιμη να λιθοβολήσει τον αριστούχο αλλοδαπό μαθητή, που είναι σημαιοφόρος;

Και θα ήθελα εδώ, επειδή άκουσα διάφορα –είπε ο κ. Καρατζαφέρης πολλά, θα ασχοληθώ αργότερα με αυτά- αλλά το σημαντικότερο ίσως που χρειάζεται μνείας είναι ότι οι φυλακές, λέει, είναι γεμάτες κακούργους αλλοδαπούς. Σας έχω εδώ μια έρευνα του Εθνικού Κέντρου Ερευνών, κύριοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που διενεργήθη στο κέντρο της Αθήνας όπου ερωτήθηκαν χίλιοι διακόσιοι τριάντα δυο καταστηματαρχες, στο ιστορικό κέντρο. Ερωτήθηκαν, λοιπόν, αυτοί οι καταστηματαρχες εάν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και εγκληματικότητας. Απάντησαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ναι. Και όταν ερωτήθηκαν, τι πιστεύουν, ότι το πρόβλημα αυτό οφείλεται σε Έλληνες, σε αλλοδαπούς ή σε μικτές ομάδες, σε ποσοστό 65,5% δήλωσαν σε ομάδες Ελλήνων και αλλοδαπών. Σε ποσοστό 15,9% δήλωσαν, αλλοδαπών και σε ποσοστό 12,5% δήλωσαν Ελλήνων. Όταν όμως ερωτώνται και περνούν από το φαντασιακό στο πραγματικό για την εμπειρία τους -γιατί το 40% εξ αυτών έχουν δεχθεί επίθεση- απαντούν ότι δέχθηκαν επιθέσεις από μικτές ομάδες Ελλήνων και αλλοδαπών, στην πρώτη θέση, πάνω από 60%, από Έλληνες κατά 25,5% και από αλλοδαπούς κατά 16%. Αυτό δείχνει η εμπειρία.

Άρα, λοιπόν, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε να αποδείξετε ότι ο ξένος είναι το κακοποιό στοιχείο και οι αλλοδαποί ευθύνονται για όλα τα εγκλήματα σ' αυτή τη χώρα, είναι μια προσπάθεια η οποία βεβαίως έχει σαν στόχο να σπείρει τη μισαλλοδοξία στην ελληνική κοινωνία αλλά στερείται πραγματικότητας. Και βεβαίως σ' αυτήν την προσπάθεια θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν βοηθούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν διαρκώς κάνουμε αναφορά στους μη νόμιμους μετανάστες, σε όσους δεν έχουν χαρτιά, λέγοντάς τους λαθρομετανάστες. Δεν είναι. Και η σημειολογία παίζει ρόλο. Και σας θυμίζω ότι Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, το 2007, είχε κατακρίνει αυτή την ορολογία, αυτόν τον όρο, διότι είναι ένας όρος που δεν είναι πολιτικά ορθός. Δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι, πώς να το κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι χωρίς χαρτιά, υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τις χώρες τους, για να γλιτώσουν από τον πρόωρο θάνατο που θα έρθει είτε από την πείνα είτε από τις σφαίρες και αν είναι τυχεροί δεν θα πνιγούν στα νερά της Σάμου και δεν θα τσακιστεί η βάρκα τους στα βράχια της Μυτιλήνης και θα περάσουν στην Ευρώπη. Και εδώ στην Ελλάδα θα κηδέψουν πρώτα τις ελπίδες τους και μετά θα χαθούν. Θα χαθούν σε ένα στρατόπεδο, σε μια φυλακή, θα χαθούν μέσα στους εχθρικούς νόμους της χώρας υποδοχής, μέσα στη γραφειοκρατία.

Γνωρίζετε ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια από τότε που μετράτε –και θα τα μετράτε- από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Μετανάστευση, είναι πάνω από τριάντα χιλιάδες οι νεκροί στη Μεσόγειο; Το γνωρίζετε αυτό; Και σήμερα αμφισβητούνται από πολλές πλευρές η ελευθερία, η δημοκρατία, τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, επιδιώκετε να γίνουν αντικείμενο δημοψηφισματικών διαδικασιών, λες και μπορεί οποιαδήποτε πλειοψηφία να αποφασίζει αν μπορούν ή όχι, να υπάρχουν συνάνθρωποί μας δίπλα μας. Υπάρχει και μία τάση, τα κοινωνικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται με πολιτικές που διασπείρουν στην κοινωνία το φόβο, την καχυποψία για τον διπλανό, την ανισότητα και βάζουν την υποτιθέμενη ασφάλεια πάνω από την ελευθερία.

Άκουσα τον κ. Καρατζαφέρη στην ομιλία του να με εγκαλεί για διάφορα πράγματα. Όταν χάνει την ψυχραιμία του ο Αρχηγός σας, αυξάνει η τηλεθέαση στο Κανάλι της Βουλής, κύριοι συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, είναι γεγονός.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι κακό αυτό.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν είναι κακό.

Τον άκουσα να με εγκαλεί μάλιστα γιατί λέει, δεν ήταν το '56 που ψήφισαν για πρώτη φορά αλλά το '52 όταν ο Παπάγος ψήφισε το νόμο να ψηφίζουν οι γυναίκες. Το ομότιτλο κόμμα συναγερμός του Παπάγου που κρατούσε τη μισή Ελλάδα στις εξορίες, πρέπει να ήταν πιο προοδευτικό από σας, πιο δημοκρατικό. Και σας άκουσα, τον άκουσα τον κ. Καρατζαφέρη, να μιλάει και για τον Λαφοντέν. Βέβαια εδώ μίλησε για τον Έγκελς, για τον Λαφοντέν δεν θα μιλάγε; Λογικό είναι.

Πρέπει να σας πω όμως ότι είναι άστοχο το παράδειγμα της Γερμανίας. Αποδεχθείτε, κύριοι συνάδελφοι, το σύστημα πολιτογράφησης της Γερμανίας και μετά συζητάμε. Αποδεχθείτε το.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βέβαια η γνώμη μου...

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τόσο η Αριστερά που πήρε κοντά στο 11% στις προηγούμενες εκλογές, όσο και το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, έχουν σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για τη μετανάστευση που καμμία σχέση δεν έχουν με τα μισαλλόδοξα κηρύγματα που κάνετε εσείς εδώ.

Άκουσα να λέει πολλά και διάφορα, δεν έχει σημασία να αναφερθώ σε όλα. Δεν άκουσα όμως να πει μια κουβέντα, ούτε ο κ. Καρατζαφέρης, αλλά ούτε και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Σαμαράς, για τις επιθέσεις ακροδεξιών στοιχείων και της «Χρυσής Αυγής» που τρομοκρατούν τους πολίτες, που πηγαίνουν με πέτρες, με ρόπαλα και με λοστούς. Εσείς οι οποίοι επικαλείστε διαρκώς τις καταγγελίες ενάντια στη βία, δεν άκουσα να πείτε μια κουβέντα.

Γιατί; Γιατί δεν έχετε να πείτε μια κουβέντα για τους ακροδεξιούς της «Χρυσής Αυγής»; Γιατί δεν έχετε να πείτε μια κουβέντα, γιατί δεν καταδικάζετε τη βία; Γιατί χαϊδεύετε τα αφτιά των κουκουλοφόρων της ακροδεξιάς που πριν από λίγο επιτέθηκαν να ακυρώσουν μία εκδήλωση διαλόγου στην παλιά Βουλή; Γιατί δεν λέτε μια κουβέντα και εσείς και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης; Προφανώς, διότι για εσάς υπάρχει βία η οποία δεν καταγγέλλεται και άλλη βία την οποία μπορούμε να καταγγείλουμε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι σχέση έχουν αυτά;

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ζήτησα, κύριε Τραγάκη και από τον κ. Σαμαρά να το καταγγείλει. Προφανώς δεν με άκουσε. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι να καταγγείλετε;

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΑΔΗΣ: Τι σχέση έχουν αυτά;

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ζήτησα να καταγγείλετε ότι πριν από λίγες ώρες στην παλαιά Βουλή, ομάδες κουκουλοφόρων της «Χρυσής Αυγής» και ακροδεξιών στοιχείων επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πρόβλημα, με πρόθεση να ακυρώσουν μια εκδήλωση. Και δεν είναι η μοναδική επίθεση. Και όταν λοιπόν καταδικάζουμε τη βία, να την καταδικάζουμε και εκεί που μπορεί να δημιουργούνται περίεργοι συνειρμοί ...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε τη βία.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Δεν ήσασταν όμως πάντα μαζί μας όταν καταδικάζαμε τη βία.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καταδικάζουμε τη βία από οποudήποτε και αν προέρχεται.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εντάξει, χαίρομαι που το λέτε λοιπόν. Χαίρομαι που το λέτε. Βεβαίως να ξέρετε ότι άλλη είναι η βία της σφεντόνας και άλλη είναι η βία των βομβών που ρίχνετε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για το Ηράκλειο δεν θα μιλήσετε; Απευθυνθήκατε σε εμάς. Εσείς, να απαντήσετε για το Ηράκλειο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Τραγάκη, αφήστε τον κ. Τσίπρα να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του. Σας παρακαλώ!

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα απευθύνθηκε σε εμάς κύριε Πρόεδρε. Απευθύνθηκε προσωπικά.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Γεωργιάδη, κατανοώ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχετε το λόγο, μη διακόπτετε. Πετάγεστε από εκεί κάθε τόσο. Έγινε ομόθυμη καταδίκη της βίας.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα απαντήσετε για τον Βουλευτή μας που δεν τον αφήσατε να μιλήσει στο Ηράκλειο;

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Οι κύριοι συνάδελφοι σας της Νέας Δημοκρατίας απαντήσανε και είπαν ότι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάστε λοιπόν και εσείς και μη χαϊδεύετε τα αφτιά των κουκουλοφόρων της «Χρυσής Αυγής» και της ακροδεξιάς, διότι με τον πολιτικό σας λόγο εσείς εκτρέφετε αυτές τις πρακτικές.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

• **ΤΡΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος Κυβέρνησης)**

Δεν είχα σκοπό να τριτολογήσω, αλλά υπάρχουν μερικά σημεία που χρήζουν μιας απάντησης.

Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλο λάθος να θεωρούμε ένα διαφορετικό δόγμα, ή δόγματα ταυτισμένα με οποιαδήποτε πολιτική, πόσο μάλλον με τη βία συλλήβδην. Φοβάμαι, θα έλεγα ξέρω, ότι υπάρχουν εκείνοι που χρησιμοποιούν τη θρησκεία. Και δεν αφορά μόνο στους μουσουλμάνους. Χρησιμοποιούν την θρησκεία ως πολιτικό όπλο ή ακόμα και για να δικαιολογήσουν βία. Και αυτό γίνεται, δυστυχώς, σε πολλές περιοχές της γης.

Εμείς πρέπει ακριβώς να καταδικάσουμε αυτήν την αντίληψη, σεβόμενοι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να πιστεύει αυτό που θέλει χωρίς προκαταλήψεις για πιθανή έκνομη συμπεριφορά. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Θα πρέπει να απελευθερώσουμε μάλιστα τους πολίτες από τέτοιου είδους ηγεσίες, που θέλουν να χρησιμοποιούν θρησκείες και σύμβολα για να μπορέσουν να προωθήσουν έκνομες καταστάσεις, βία και μισαλλοδοξία.

Όσο για τον Ντεμίρ -αυτός είναι ο ηγέτης των πρασίνων της Γερμανίας, πράγματι τουρκικής καταγωγής, τον γνωρίζω καλά- να σας πω ότι είναι από τους πιο αξιόπιστους κριτές και επικριτές της Τουρκίας, ακριβώς λόγω της καταγωγής του.

Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με μουσουλμανικό πληθυσμό, είναι μια χώρα που στην πλειοψηφία δεν αποτελείται από μουσουλμάνους: Η Ινδία. Έχει προβλήματα έξω από τα σύνορά τους που προέρχονται από γειτονικές χώρες, τρομοκράτες, κ.λπ., αλλά δεν έχει προβλήματα με το μουσουλμανικό πληθυσμό εντός της χώρας, παρ' ότι είναι εκατοντάδες εκατομμυρίων. Μίλησα για αυτό το θέμα με τους Ινδούς ηγέτες προχθές, για να ακούσω την άποψή τους και μου είπαν ότι δεν έχουν πρόβλημα, «διότι έχουμε πλήρη δημοκρατία, σεβόμαστε πλήρως τα δικαιώματά τους. Δεν αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε να μην εκπέμψουμε από αυτήν την Αίθουσα, εντυπώσεις που σηκώνουν διαχωριστικά τείχη που δημιουργούν φοβίες και προκαταλήψεις, τα οποία θα πληρώσει η ελληνική κοινωνία. Είναι ανεύθυνες κουβέντες αυτές που θα πληρώσει η ελληνική κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, την ένταξη των ξένων δια της ημετέρας παιδείας, βεβαίως συμφωνούμε, κύριε Σαμαρά. Παιδεία μεταναστών, έξι χρόνια σχολείο, ελληνικό σχολείο, εξετάσεις ελληνικής γλώσσας. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο. Και βεβαίως σεβασμό στο νόμο. Ο πολιτισμός του άλλου δεν σημαίνει να μπορείς να παρανομήσεις ή να δημιουργήσεις μια δική σου κοινότητα που έχει άλλους νόμους. Δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, μας κατηγορείτε αδικώς.

Σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα, είναι πολύ εύκολο και ανεύθυνο να ταυτίζουμε την εγκληματικότητα με το ξένο. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε ότι αυτοί που είναι στις διάφορες συμμαορίες, συνήθως έχουν κάποιον Έλληνα ο οποίος είναι ο ηγέτης αυτής της συμμαορίας, ο οποίος τους αξιοποιεί, τους εκμεταλλεύεται ακριβώς επειδή έχουν ανάγκη.

Θέλω να θυμίσω για όσους δεν το ξέρουν οι ΑΧΕΠΑΝΣ γιατί νομίζετε ότι δημιουργήθηκαν πριν από πολλά χρόνια, πιθανώς και εκατό χρόνια; Δημιουργήθηκαν μετά από επιδρομή των ντόπιων στα μαγαζιά των Ελλήνων, διαλύοντας και σπάζοντας τα μαγαζιά και λέγοντας τους να φύγουν από την πόλη και τις επιχειρήσεις στη Νεμπράσκα, αν θυμάμαι καλά. Ξέρετε τι έκανε η Κου Κλουξ Κλαν στους Έλληνες; Τους μαύρους τους κρεμάγανε από το κεφάλι, τους Έλληνες τους κρεμάγανε από τα πόδια. Μια μικρή διαφοροποίηση βέβαια, αρκετά σημαντική, αλλά έτσι μας βλέπανε. Εγκληματίες και ξένους.

Σήμερα οι Έλληνες της Αμερικής διαπρέπουν και είναι σημαντική η ελληνική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ, οι μετανάστες οι οποίοι θα γαλουχηθούν στις δικές μας αξίες, αύριο θα διαπρέψουν και θα είμαστε περήφανοι για αυτούς. Πρέπει να δείξουμε και την ανθρωπιά μας βεβαίως για εκείνους οι οποίοι πράγματι είναι πρόσφυγες, πολύ σωστά είτε ο κ. Τσίπρας, που έρχονται στα νησιά μας με τον τρόπο που έρχονται.

Όμως και εγώ θα τονίσω εδώ -και το καταδικάζω- ότι υπάρχει βία στην αντιμετώπιση είτε των μεταναστών, είτε πολιτικών εκδηλώσεων από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο.

Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας κυριεύσει ο φόβος. Η πραγματική απειλή για την πατρίδα μας, αν υπάρχει τέτοια, δεν είναι υιοθέτηση της ταυτότητάς μας από συνανθρώπους μας που περήφανα την επιλέγουν και αποδεικνύουν ότι την τιμούν, τη σέβονται και την υπηρετούν, αλλά ο κίνδυνος και είναι πολύ μεγαλύτερος, που αφορά την υποβάθμιση των θεσμών, από την παιδεία μέχρι τη δικαιοσύνη και την πολιτική ζωή, που συμβαίνει δυστυχώς εδώ και χρόνια, και δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη χώρα μας ζουν μετανάστες. Γιατί από εκεί πηγάζουν οι ανασφάλειες που αφορούν την ίδια την ταυτότητά μας, ποιο είμαστε, πού πάμε, ποιο είναι το μέλλον μας. Αλλοίμονο αν ο ελληνισμός ήταν απλά θέμα DNA. Θα αναρωτιόμουν πόσοι από εδώ θα μπορούσαν να είναι Βουλευτές σε αυτή την Αίθουσα. Ο ελληνισμός είναι θέμα αξιών, θέμα εννοιών, είναι γλώσσα και ανθρωπιστική παιδεία και θεώρηση του κόσμου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολιτογράφηση γινόταν, πολιτογράφηση γίνεται, πολιτογράφηση θα γίνεται. Δεν έκαναν παρανομίες οι Υπουργοί Εσωτερικών της δικής σας Κυβέρνησης, αλλά ήταν πολύ χαλαρή η ερμηνεία των κανόνων που εφάρμοσαν. Γι' αυτό λέμε εμείς, ότι θεσπίζουμε συγκεκριμένους κανόνες που θα τηρούνται και θα είναι αντικειμενικοί και ελέγξιμοι. Και βέβαια να καθρεπτίζουν και τη σημερινή πραγματικότητα, που είναι η ύπαρξη πολλών μεταναστών πια, νόμιμων στη χώρα μας, και βεβαίως μια νέα γενιά, δεύτερη γενιά, ακόμη και τρίτη.

Αυτό που ζητούμε επιτέλους σ' αυτή τη χώρα είναι η ενίσχυση του κράτους δικαίου, ώστε η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οι ισχυροί παράγοντες, φίλοι, κολλητοί, να μην είναι εκείνοι που αυθαίρετα αποφασίζουν.

Και αυτό κύριε Σαμαρά είναι το πρόβλημα και της οικονομίας μας, που τόσα χρόνια, από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, τους φόρους του ελληνικού λαού, τις δυνατότητες της χώρας μας στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, την επένδυση που υπήρχε από τον ελληνικό λαό, αξιοποιήθηκαν πελατειακά, αυθαίρετα, ώστε να φθάσουμε στη σημερινή ασφυξία της ελληνικής οικονομίας.

Και βεβαίως, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι που πρέπει να παίρνουμε μέτρα για να μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη δίνη στην οποία μας βάλανε. Μια δίνη στην οποία η Ελλάδα είναι το επίκεντρο, όχι μόνο της χλεύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της κρίσης του οικονομικού συστήματος στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Άρα, έχουμε όλοι μας ευθύνη. Και γι' αυτό χρειάζεται να στηρίξουμε τις αλλαγές επιτέλους, αλλαγές και μέτρα άμεσα, αλλά και αλλαγές πια ουσιαστικές, οι οποίες βάζουν τη χώρα σε μια πορεία ευνομίας και δικαιοσύνης, όπου ο κάθε Έλληνας να μπορεί να αισθάνεται περήφανος και σίγουρος για το μέλλον και την προοπτική αυτής της χώρας.

Και με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα συζητάμε για την ιθαγένεια, αυτό ακριβώς κάνουμε. Βάζουμε ένα ακόμη λιθαράκι ευνομίας, σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής για τη χώρα μας, ώστε να πάρει πραγματικά ανάσα, όχι μόνο η οικονομία μας, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)